



GRANİT KONUŞTU: _____

Türk Basketbolü ihmal Edilmemelidir

Bir - Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı oynanıyordu. Spor ve Sergi Sarayı o günler için hakikaten hınca hınçtı. Taraftarlar nezih bir şekilde takımlarını alkışlıyorlar, karşından karşıya birbirlerini kızdırıyorlardı. Anı Galatasaray hücumunda Yalçın topu akrobatik ve sık bir hareketle omuzlarında taşıdı ve arkasından topu alarak basketi yaptı. Evet her iki tarafta ayakta alkışlıyordu Yalçın, büyük basketbolcu Yalçın seneler sonra Türk Milli Takımın tek sorumlusu ve tek söz sahibi tenik adam olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin yağâne Beynelmül Antrenörlük lisans sahibi Granit bu vazifeyi inandığı ve tahakkuk ettirmeye çalıştığı fikirleri için kabul etmişti. Gayesi Türk sporcusunda bizzatîhi meydana gelmiş basketbol sporunu günün icap ve şartlarına göre realize edip Dünya sahalarında ismini duyurmaktı. Nasıl gidilebilirdi bu yola?. Ne yapmalı ve hangi şartlar tahakkuk ettirilmelidir ki Türk Basketbolü kabuğundan çıkabilsin?.. İşte Granit'i bu düşüncelerin cevaplarını almak için konuşturduk. Mesguldü. İş değil bütün gününü, gecesini dahi alacak çoklukta idi. Pek kısa süren

•• BASKETBOLCULARIMIZDA BU «KABİLİYET» NEREYE KADAR BİZİ GÖTÜREBİLİR? ELBET BİRGÜN KABİLİYETLE ÖRTEMİYECEĞİMİZ GÜÇLER ÇIKACAKTIR KARŞIMIZA. NE YAPMALIYIZ. SIRA İLE ANLATAYIM... ••

konuşmamızda dahi telefonlar sık, sık çalıyor, yanında çalışanlar devamlı sohbetimizi kesiyorlardı..

Sakin ve emin başladı konuşmasına. Bildiği, emek verdiği, ve nihayet mutlak inandığı bir davanın başarılı müdafii gözüktü bize..

«Eminim Türk Basketbolcularının üstün kabiliyetini hiç kimse inkâra sapamaz. Hiç bir imkân verilemeyen basketbolcularımız Dünya basketbol alanında isim yapmış takımları yenme gücünü gösterebiliyor.

Uzun misaller verecek değilim, işte son maçlar.. Gençlerimizin aldığı neticeler. İstatistikli konuşacak değilim, hakikatler ne unutulabilir ne de saklanabilir. Peki biz ne veriyoruz bu gençlere.. Sahamız yok, aletlerimiz yok, antrenörümüz, idarecimiz yok ve yok. Sözlerim yanlış anlaşılmanmah, ben Türkiye tarihinde basketbolden bahsediyorum. Bir kaç şehire inhisar eden basketbolden değil. Basketbolcularımızda bu «Kabiliyet» nereye kadar bizi görürebilir? Elbet birgün kabiliyetle

• Evvelâ sormak istediğimiz sualleri dikkatle okudu.. Biraz düşündü ve..



